

Orde van dienst voor Pasen, zondag 20 april 2025

Protestantse Wijkgemeente Apeldoorn-Noordoost - Julianakerk

De kaarsen branden

Ontmoeting met elkaar

Stilte voor ontmoeting met God

Voor de dienst zingen we: **Lied 624** - *Christus, onze Heer, verrees -*

Lied 630 - *Sta op! Een morgen ongedacht -*

Welkom

Lied 637 - *O vlam van Pasen, steek ons aan -* (staande)

Ouderling: Onze hulp is in de naam van de Heer

Gemeente: **die hemel en aarde gemaakt heeft.**

Ouderling: Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt.

Laten we juichen en ons verheugen.

Gemeente: **Gezegend wie leeft met de naam van de Heer,
Hij heeft ons het licht gebracht!**

Ouderling: Vier deze dag als een feest voor de Heer,
want Hij is goed en eeuwig duurt zijn trouw.

Gemeente: **amen** (we gaan zitten)

Psalm 118: 1 en 9 - *Laat ieder 's Heren goedheid prijzen -*

Gebed om ontferming

Gloria: Lied 47 uit 'Het liefste lied van Overzee' deel 2

1 Prijs de dag dat Hij ver-rees, -
Hal - le - lu - ja!
ons de nieu-we mor - gen wees. -
Hal - le - lu - ja!

Christus heeft ons door de nacht -

Hal - le - lu - ja!

dich-ter bij die dag ge-bracht. -

Hal - le - lu - ja!

Blaas vandaag trompetten aan. Halleluja!
 Vier het feest van volle maan Halleluja!
 met het lied in ieders mond, Halleluja!
 God vernieuwt zijn trouwverbond Halleluja!

Christus, uw getuigenis Halleluja!
 dat Gods Naam bevrijder is, Halleluja!
 bindt ons samen, vuurt ons aan Halleluja!
 Vrolijk met u mee te gaan. Halleluja!

Zing met opgeheven hoofd Halleluja!
 van wat deze dag belooft: Halleluja!
 hoe in Hem, dit nieuw begin, Halleluja!
 alles zijn bestemming vindt, Halleluja!

Als de schepping wordt bekroond, Halleluja!
 God zelf bij de mensen woont, Halleluja!
 Iedereen te bloeien staat: Halleluja!
 prijs die dag die komen gaat, Halleluja!

We delen het licht met de kinderen van de nevendienst en zingen:

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
 Dat Licht vertelt ons iets van God. Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door. En wie zich openstelt,
 ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
 Het licht verbindt ons met elkaar: Het is voor allemaal.

Gebed bij de opening van de Schriften

Lezing: **Johannes 20: 1 - 18**

Lied 631 - *Tussen waken, tussen dromen* -

Uitleg en verkondiging

Lied 47 uit 'Het liefste lied' - deel 1

Sytze de Vries (1945)

Jeremiah Clarke (1673-1707)
ST MAGNUS



Uw len - te werpt haar licht voor - uit
waar nog de win - ter woont.
Zij wekt een vro - lijk nieuw ge - luid
en zet op - nieuw de toon.

In stralen rijst uw nieuwe mens,
tegen de nacht bestand.
De diepste schaduw kent zijn grens
zolang uw Paaslicht brandt.

O licht van Christus, zichtbaar woord
waaruit Gods liefde spreekt,
die door de dood niet wordt verstoord
en zelfs door stenen breekt.

En houdt de slaap ons nog verblind,
zijn wij nog niet ontwaakt, -
Gij wekt ons met uw nieuwe wind:
de Geest die levend maakt!

Inzameling

- De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie: Oekraïne.
- De tweede collecte voor pastoraat en onderhoud van gebouwen.
- De derde collecte is voor de wijkkas.

Lied 978 - *Aan u behoort, o Heer der heren* -

Gedachtenis, afgesloten met **lied 774** (2x)

Gebeden (dankgebeden, voorbeden, stilte, Onze Vader)

Lied 634 - *U zij de glorie* -

Wegzending en zegen: gevolgd door gezongen **lied 431b**



Orgelspel



Voorganger
Organist
Ouderling van Dienst
Diaken van Dienst
Lector
Koster

Ds. Henk Boter
Co Terwal
Karin Wolters
Arend Jan Bevers
Janneke Rongen
Frans Nab