

## Zondag 28 januari, Kerk-zijn in 2033, op de koffie na de viering

### *Hoe kunnen we als gemeente van Christus een vindplaats van geloof, hoop en liefde vormen? Voor onszelf?*

- Eredienst is de basis, een plek waar je gevoed wordt door de preek, de liederen, de gebeden/voorbede.
- Het belangrijkste is de Liefde, die staat bovenaan. Liefde van en naar God, en uitstralen naar elkaar en ook naar buiten de kerk toe.
- Liefde van God hebben we nodig.
- In de coronatijd toen er geen kerkdiensten waren, en vooral ook erna, zag je hoe makkelijk het is om af te haken. Je hebt elkaar echt nodig, geloven kun je niet alleen.
- Ben blij met ontmoETEN, samen eten, elkaar beter leren kennen, meer met elkaar meeleven, dit ervaar ik als heel waardevol.
- Ook heel goed dat we elk seizoen wisselen van samenstelling binnen de 6 ontmoETEN groepen.

### *Door anderen te vinden?*

- De kerk openstellen voor iedereen, zoals bv. inloop op woensdagochtend in de Ontmoeting.
- Onze kerkgemeente beslaat een hele grote oppervlakte binnen Apeldoorn, is er een beweging (terug) mogelijk, naar de wijken? Op meerdere plekken ontmoetingsmomenten creëren.
- Meer verbinding met mensen zoeken, er is ook pijn bij gemeenteleden die niet meer (kunnen) komen, de mensen opzoeken.
- Verspreid over Apeldoorn zoeken naar plekken voor ontmoeting en verbinding.

### *Wat vindt u belangrijk om mee te nemen naar kerk-zijn in 2033? Voor onszelf / Voor Apeldoorn-breed*

- God, Jezus en de Heilige Geest gaat met ons mee.
- Als we kiezen voor 1 kerk, Apeldoorn breed, met b.v. 3 verschillende diensten, daarnaast:
- kleine groepen (huiskamer-groepen, eetgroepen, jongerengroepen, gespreksgroepen bv. in Kristal, in Bolwerk e.a.) behouden en liefst uitbreiden.
- Waarom gaat het altijd over geld? We moeten niet zo krampachtig zijn, kijk b.v. naar de Evangelische kerken, als er een samenkomplaats te klein wordt, huren ze gewoon een grotere zaal. Huren is goedkoper dan gebouwen in eigendom, incl. onderhoud.
- Wij streven naar alle generaties bij elkaar. We zijn benieuwd waar de jongeren zelf behoefte aan hebben?
- Het zijn barre tijden, maar God blijft. Ervoor openstaan en luisteren naar wat jongeren willen.
- Proberen verbinding te maken, ruimte bieden, generatiegenoten, b.v. jonge ouders hebben elkaar ook nodig.
- Vriendengroepen zijn ook belangrijk, jongeren onderling houden elkaar ook vast. Kijk b.v. naar het bloeiend clubwerk bij de Fontein en bij Ebenhaezer.
- 3 of 4 kerken met verschillende bloedgroepen binnen Apeldoorn is ook goed idee.
- Waarom niet diensten later op de dag organiseren? Ouderen moeten vaak wachten op thuiszorg, zijn ook niet zo vlot. Jongeren houden meestal ook niet van vroeg op.

### *Wie zou ons daarbij kunnen helpen/ versterken?*

- Ook verbinding zoeken met andere gemeentes, b.v. Tabernakel, Ned. Gereformeerden, Christelijk Gereformeerden. Bijkomend voordeel: faciliteiten delen.
- Samenwerken is juist fijn.
- Slechte ervaring voor nieuwkomers in de kerk: ik voelde me niet welkom geheten.
- Het is heel lastig om ertussen te komen, mensen zijn nogal stug. Het is belangrijk om je in te leven in mensen, we moeten contact zoeken met mensen die we niet kennen.

### *Wat hebben de gemeente avonden bij u losgemaakt?*

- Verdriet. Dat we afkalven. Nog meer secularisatie na corona.
- Wel positief dat er zoveel meer mensen de diensten meebelevden via live stream.
- Het bidden gemist bij de afsluiting, we zijn Gods gemeente. Belangrijk om je vertrouwen in Hem te stellen.
- (iemand anders) Bidden na een vergadering voelt vaak als een samenvatting naar God toe, dat is toch niet nodig, Hij luistert immers mee.

## Kerk-zijn in 2033, op de koffie na de viering

Gesprekken over toekomst van de kerk; waar willen we staan in 2033.

Zondag 4 februari 2024

Aanwezig; 17 gemeenteleden, onder wie 1 jongere van 19 jaar.

De kaars brandt, de ouderling opent met de volgende tekst van Askea-parochie in Carlow (Ierland)

### *Hoe kunnen we als gemeente van Christus een vindplaats van geloof, hoop en liefde vormen? Voor onszelf?*

- Mijn thuis behouden, zoals het nu is.
- Veel wordt genoemd, In de wijk met de zondagse diensten.
- DIS en woensdagochtend koffie-ochtenden behouden en ook al de bestaande activiteiten.
- Wo-o informeel voor de buurt, minder gestructureerd mag wel/is nodig, dat geeft verbinding.
- Voor de werkenden en jongeren en de 30-50 leeftijdsgroep is de wo-o geen goed moment. Wellicht een vrijdagmiddag, moment na school/werktijd?
- Zorg houden voor bestaande groepen die er al zijn. Deze behouden/borgen en koesteren.
- Uitgaan van de mensen. Een gebouw kan ook elders.
- Langzaam naar een nieuwe transformatie gaan. Niet te snel willen.

### *Door anderen te vinden?*

- Anderen mogen ook aansluiten.
- Rustig met elkaar optrekken.
- Met zijn allen kerken in de aanloop, net als het vroeger samen kijken. Kijken wat samen te integreren is.

### *Wat vindt u belangrijk om mee te nemen naar kerk-zijn in 2033? Voor onszelf ?*

- Positief dat we er nu al over nadenken voor de toekomst.
- Positief dat we al spreken met De Drie Ranken.
- Positief dat er nu ook een jongere bij is.
- Als ouderen ons wellicht meer aanpassen aan de jongeren. Dit heeft ook met lawaai te maken, sommige ouderen komen dan al niet.
- Meer jonge mensen met muziek tijdens de diensten. De ervaring van De Drie Ranken meenemen.
- Denk aan kleine kerkkringen behouden. Niet elkaar gaan verliezen.
- Taizégroep bestaat bij De Drie Ranken, daar staan we ook open voor.
- Jongeren elkaar laten ontmoeten. Wat is de kern van het geloof voor hen? Nu zijn het geen aantrekkelijke diensten voor jongeren in onze kerk. De muziek wordt erg gemist.
- Veel wordt benoemd rondom de jongerendienst. Met meer muziek, geen langdradige liederen. Wel de vergelijkingen tussen bijbelverhalen en huidige wereld er inhouden. Teksten en taal gericht op de jongere gebruiken. De huidige teksten en de woorden trekken de jongeren niet aan. Agenda van de jongeren is vol en zij maken ook hun eigen keuzes.
- Als iets al is opgezet kunnen jongeren erop aanhaken, wellicht ook in andere kerken er naartoe gaan. Het zelf organiseren door en voor de jongeren zal waarschijnlijk moeilijker gaan.
- Tijd en mensen is vaak het probleem.
- Veel benoemen om de focus op een plek voor jongeren te krijgen voor de diensten en geloofsbeleving.
- Middelen en ondersteuning daarvoor zijn nodig. Wellicht een professional per doelgroep hebben om de ideeën te ondersteunen en middelen te verkrijgen.
- Samenwerking met elkaar zoeken.
- Talenten koesteren en inzetten, moet wel georganiseerd worden. Opvolging d.m.v. de financiën moet er dan wel kunnen zijn.
- Jeugd: kleine kringgesprekken met de predikanten gericht op jeugd. Niet verplicht of als les (geen catechisatie), maar vrijblijvend op een andere tijd, evt. gekoppeld aan een activiteit.
- Praatplek na de dienst tijdens het koffiedrinken om over het geloof te spreken. Bijvoorbeeld in de ontmoeting apart voor iedereen die wil na de dienst.
- Zichtbaarheid vanuit alle groepen, waar we dit doen meer bekendmaken.
- Hoe halen wij jongeren binnen. De Fontein heeft er veel. Praten we daar met hen over? Is de vraag.

### *Voor Apeldoorn-breed?*

- We missen de informatie van de andere kerken uit Apeldoorn
- Is de landelijke nieuwsbrief bij ons bekend, krijgen wij die? Dat is ons onbekend.
- Je hoort nu weinig van elkaar.
- Binnen Apeldoorn zijn het nu losse eilandjes.
- We missen de invulling van de andere kerken. Dit willen we graag weten.
  - De gezamenlijke website, daar is men mee bezig. Bundel van wat er gebeurt binnen Apeldoorn.
  - Redactie een ruimte krijgen om met elkaar te kunnen delen.
- Zo over en weer verbinding zoeken.
- Meld je aan voor de krant of nieuwsbrief.
- Sommige blijven het liever op papier krijgen.
- Een gezamenlijke agenda op A3-formaat in de kerken ophangen, zodat je van elkaar kunt weten wat er waar is aan activiteit.
- Bij de kerken een informatiebord aan de buitenzijde, beheer door de kerk met informatie van de kerk en vanuit de buurt.

### *Wie zou ons daarbij kunnen helpen/ versterken?*

- specialisten...

Ouderling sluit af met een tekst van Greet Bookerhof-van der Waa.

## **Verslag van gesprek door de Bijbelgespreksgroep.**

Woensdagavond 7 februari 2024.

### *Hoe kunnen we als gemeente van Christus een vindplaats van geloof, hoop en liefde vormen? Voor onszelf?*

- Kerk moet plaats zijn van verdieping en verrijking.
- Kerk moet een plek zijn voor ontmoeting met God
- Kerk zijn is ook een plek voor ontmoeting met elkaar, want je hebt elkaar nodig.
- Kerk is een plek wat ook warmte aan elkaar geeft.
- De kerk is een plek waar het evangelie wordt doorgegeven aan een volgende generatie.
- God moet in het centrum staan en niet 'ik'.
- De kerk is een bolwerk van hoop/houvast

### *Door anderen te vinden?*

- Is de kerk een plek om te 'halen' of draagt een ieder daarin ook 'verantwoordelijkheid'.
- Op dit moment is de JK vaak een plek van 'ons kent ons'. Hebben we als gemeente ook oog voor nieuwkomers in de kerk...?
- Accepteer verscheidenheid.

### *Wat vindt u belangrijk om mee te nemen naar kerk-zijn in 2033? Voor onszelf ?*

- We zijn geen voorstander van één kerk in Apeldoorn, omdat we vrezen dat het verwatert.
- Samenwerking zoeken met de Drie Ranken en de Wilhelmina. (Grote Kerk, Goede Herder en Jachtlaan zijn immers al een heel eind op weg naar samenwerking.)
- Grote veranderingen in de kerk zorgen ook voor te veel verliezen.

### *Voor Apeldoorn-breed?*

- Zie vorige antwoorden.

## **Zondag 11 februari 2024, Kerk-zijn in 2033, op de koffie na de viering**

3e van 5 gesprekken na de dienst over toekomst van de kerk; waar willen we staan in 2033.

Aanwezig 7 gemeenteleden o.l.v. ouderling, diaken maakt aantekeningen.

### *Hoe kunnen we als gemeente van Christus een vindplaats van geloof, hoop en liefde vormen? Voor onszelf?*

- Persoonlijke ontmoeting is essentieel, hierbij valt te denken aan (kleine) gespreksgroepen, zoals nu de koffiegesprekken over de toekomst van de kerk;
- De rode draad is verbinding met elkaar;
- Dit in erediens en bijvoorbeeld ook in de eetgroepen ontmoeten;
- Er moet een (geografische) ontmoetingsplek blijven binnen de wijk, zodat de afstand niet te groot wordt er en sprake blijft van verbinding;
- Met betrekking tot de vorm van de eredienst durven zoeken naar vernieuwing en zoeken naar andere vormen, durven loslaten van oudvan alleen oude/vertouwde vormen;
- Actief met jongeren in gesprek, wat willen zij, moet niet bedacht worden door "ouderen", maar vanuit jongeren zelf komen.

### *Door anderen te vinden?*

- Als gemeente zichtbaar naar buiten;
- Organiseren/deelnemen aan acties zoals bijvoorbeeld t.b.v. de voedselbank;
- Hierbij aansluiting zoekend bij de actualiteit, bijvoorbeeld bij de jaarlijkse herdenking Apeldoornsche Bosch;
- Meer kenbaar maken wat er binnen de gemeente gebeurt door actief te vertellen in bijvoorbeeld krant, huis-aan-huisblad, buurt WhatsApp, etc.;
- Het etaleren van de "door-de weekse-activiteiten" naast/buiten de zondagse eredienst.

### *Wat vindt u belangrijk om mee te nemen naar kerk-zijn in 2033? Voor onszelf ? Voor Apeldoorn-breed?*

- Biieenkomsten in kleine groepen (geprekskringen);
- Samen bidden, zingen en het krijgen van de zegen;
- Aansluiting houden bij de wensen van gemeenteleden en jongeren;
- Afwisseling van verschillende vormen van eredienst;
- Een (geografischje) ontmoetingsplek in de wijk, ontmoeting moet centraal blijven staan;
- Verbindende activiteiten, koffieochtend buurt/wijk (woensdagochtend), dis, waaronder de musical;
- In de (geografische) wijk een ontmoetingsplek voor alle smaken.

### *Wie zou ons daarbij kunnen helpen/ versterken?*

- Jeugdouderling om contact te hebben met de jeugd en weten welke wensen de jongeren hebben;
- Hulp van landelijke adviseur/deskundige, ervaringen van elders uit het land, objectief/neutral advies;
- "huisbezoek/individueel bezoek" aan alle jongeren om wensen/behoefte in kaart te brengen;
- "kijken bij de kerkelijke burens", wat loopt goed en wat kunnen wij hiervan leren en overnemen?;
- Wellicht kortere ambtsperiodes, meer ad hoc vrijwilligers;
- Ouders met jonge kinderen actief betrekken.

### *Wat hebben de gemeente avonden bij u losgemaakt?*

- Bezorgdheid, hoe bereik je jongeren/jeugd?;
- Bemoedigend, denken in kansen en vertrouwen hebben in de toekomst;
- Positiviteit uitstralen m.b.t. de activiteiten die worden verricht binnen de gemeente, dit werkt enthousiasmerend;
- Geef vernieuwing een kans, vol vertrouwen de toekomst in, blijf mensen informeren met betrekking tot de te nemen stappen.

De bijeenkomst is geopend en afgesloten met gebed.

## **Zondag 18 februari, gesprek na de dienst over toekomst van de kerk;**

waar willen we staan in 2033, wetende dat onze gemeente sterk aan het verouderen is.

Betreft 5 gemeenteleden inclusief ouderling die het gesprek leidt en diaken die aantekeningen maakt.

### *Hoe kunnen we als gemeente van Christus een vindplaats van geloof, hoop en liefde vormen? Voor onszelf?*

- Door de erediensten, maar ook door de vele andere activiteiten die er in onze kerk gedaan worden vormen we een echte kerkgemeenschap.
- Er zijn heel veel mensen actief in onze gemeente, toch zie je lang niet al deze mensen zondags in de kerk.
- Ik zou mijn favoriete liederen die ik ingebracht heb bij de startzondag, graag regelmatig horen.
- Ik zou mooie Engelse kerkmuziek liederen af en toe willen zingen.
- Ik erger me aan het orgelspel na de preek.
- Iemand anders: dat vind ik juist mooi. Een rustig moment om alles wat gezegd is even te laten bezinken.

### *Door anderen te vinden?*

- Waar zijn alle kinderen gebleven die er 8 jaar geleden nog waren in de 3 afzonderlijke kerken?
- Kerk op schoot loopt heel goed, maar de ouders komen niet naar de reguliere diensten, waar ligt dat aan?
- Mensen stappen niet zomaar een kerk binnen, ze gaan eerst op internet rondkijken.
- Op onze website zou alles waar we voor staan en wat we doen duidelijk en uitnodigend op moeten staan. Dus activiteiten waar de diaconie mee bezig is en informatie waar mensen naar op zoek zijn erop zetten. Maar ook interviews met de voorgangers om te kunnen lezen waar ze voor staan en een jeugd en kinderpagina met elke week iets erop, info over Albanië project enz.

### *Wat vindt u belangrijk om mee te nemen naar kerk-zijn in 2033?*

- Samenwerking versterken met de andere kerken in Apeldoorn. (vindt iedereen)
- Ons kerkgebouw met slechte dak is zorgkindje, er is veel geld nodig om dit op te knappen.
- Ik zou wel een multifunctioneel gebouw willen.
- Iemand anders: nee, dat vind ik helemaal niks, liefst echt kerkgebouw en weer terug naar zoals het ooit was met alleen orgel als begeleiding en geen orgelmuziek. En kerkopstelling niet naar elkaar kijken, maar allen naar voren.
- Iemand anders: ik vind de opstelling juist heel fijn zoals hij nu is.
- Iemand anders: ik zoek rust, plek om na te denken, verstillings in de kerk, hoop dat er in 2033 niet alleen nog maar Halleluja kerken zijn om uit te kiezen.
- Ik vond het Bolwerk heel fijn, heel open naar buiten gericht, we waren vanaf buiten goed zichtbaar. Ik mis de mensen van toen die nu niet meer komen.
- We moeten ons best doen om de jeugd en jonge gezinnen bij de toekomstplannen te betrekken.
- De Bijbel moet wel centraal blijven staan. (vindt iedereen)

### *Wie zou ons daarbij kunnen helpen/ versterken?*

- Kijken bij andere kerkgemeenten die samengingen, bv in Enschede, hoe heeft het daar uitgepakt?
- Landelijk bureau PKN heeft expertise.

### *Wat hebben de gemeente avonden bij u losgemaakt?*

- Ik heb een heel ander idee van een gemeenteavond. Dat moet in het teken staan van gezelligheid, ontmoeten en niet een vergaderavond.
- Iemand anders: door de gemeenteavond ben ik meer over de toekomst van onze kerk gaan nadenken.
- Het is een pijnlijk proces waar gelukkig heel zorgvuldig mee wordt omgegaan.

## **Verslag Ontmoeten 20-02-2024**

We hebben het gehad over hoe verder met onze kerkgemeente 2033. goed bezig :

### *Hoe kunnen we als gemeente van Christus een vindplaats van geloof hoop en liefde vormen?*

Daarin vinden we ons al best goed bezig, kerkdiensten, koffiedrinken na de dienst, koffiedrinken op woensdagochtend, ook voor de wijk waarin de kerk ligt, de Dis, VONO, kinderkledingbank, en dan vergeten we vast nog het een en ander, kortom een levendige gemeente. Verbeteringen zouden kunnen komen door meer publiciteit. Internet, FB; Insta, en natuurlijk mondeling! Er is ook een Wijkkrant Welgelegen, daar kunnen we ook publiceren.

We kunnen ook samenwerking zoeken met de Fontein, Wilheleminakerk, de Drie Ranken. Sowieso is overleg goed, hoe doen jullie het, welke activiteiten slaan aan, van elkaar leren.

Waar zijn onze gezinnen gebleven? We missen de leeftijden 16-55 jaar....hoe enthousiasmeren we deze groep? Ze zijn broodnodig om onze activiteiten in stand te houden.

### *Een aantal ideeën hebben we ook:*

- De interne communicatie verbeteren, zodat iedereen weet wat er kan, op de agenda staat.  
Een van de ideeën : gemeenteleden bereiden samen met de voorganger de diensten voor.
- Soort van lichtkrant aan Deventerstraat, laser op de gevel, met weergeven wie we zijn en wat we doen.
- Ruimere ontmoetingsplek : 1 x per maand actief samenkomen, band/aansprekende sprekers, korte, overzichtelijke projecten organiseren.
- We hebben de avond als zinvol ervaren en we hopen dat jullie iets met onze inbreng kunnen.

## 2024-02-25 Kerk zijn in de toekomst

Gespreksleider: Ouderling

Aanwezig: 3 gemeenteleden

### *Hoe kun je als gemeente van Christus een vindplaats van geloof hoop en liefde vormen?*

Voor jezelf. Door anderen te vinden

Vertrouwen in dat de kerk blijft. In welke vorm dan ook. Dat is de basis. De kerk brengt vindplaats ben je door ergens herkenbaar te zijn. Niet alleen onderling - binnen de kerk - maar vooral ook buiten. De maatschappij heeft de kerk immers harder nodig dan ooit. Wat gebeurt er dan nu, dat de kerken leeg lopen en dat de nood zo hoog is.

Wel belangrijk om bij onze waarden te blijven. Het geloof in God is voor iedereen anders, maar toch dat wat ons bindt. Daarom komen we toch ook elke zondag samen.

Voorkom een discussie over het gebouw, de opstelling van de stoelen, de stenen.

De vindplaats is vooral ook om elkaar te vinden. De locatie ansich doet er niet zoveel meer toe.

De dienst op zondag-ochtend is wel van cruciaal belang, elkaar te zien, te delen. Anders bestaat het gevaar uiteen te vallen.

Iemand geeft aan dit ook wel nodig te hebben om ook in de week de wereld weer in te gaan. De preek helpt ook om na te denken, 'te snuiven'. Op te laden.

### *Wat heeft de generatie na ons nodig?*

Behoeft van jongeren ligt echt ergens anders. De verwachtingen zijn ook - zoals Henk zei in de preek - hoog. De druk op schouders van jongeren die zich wel melden dan dus ook.

Groep van Albanië wordt genoemd (steeds een groep van 20) blijft stabiel. Toch ook weer nieuw en oud tezamen. Kerk is ook een bindplaats. Mensen worden aan elkaar verbonden.

Verschillende kerken (katholiek, hervormd, protestant, gereformeerd). Alle energie die gaat in het onderscheid zouden we beter kunnen stoppen in het verbinden van deze stromingen. Veel energie gaat verloren in alle eigen activiteiten.

Het is wel voor bezoekers moeilijk om dat aan te gaan, ander gebouw, andere mensen. Omschakelen is lastig.

Bij samenvoegen gaat veel verloren, maar wordt ook veel gewonnen. Liever niet noodgedwongen samenvoegen, maar liever vooraf als er nog power is in gemeenten om dat uit te voeren.

Sta eens stil bij wat er allemaal individueel in Apeldoorn op de zondagochtend gebeurt. Op het gebied van kerk-zijn. Iedereen bij elkaar is wellicht een te grote stap. Maar PKN breed moet toch een optie zijn.

Verse aanwas is ook belangrijk.

Samenvoegen van gemeenschappen geeft ook weer ruimte om alle taken beter uit te voeren. Een toekomstige bezetting ook te houden.

### *Wat vindt je belangrijk om mee te nemen naar kerk-zijn in 2033*

voor jouw situatie, voor Apeldoorn-breed

*Kerk op schoot, ontmoeten van mede-christenen.*

*Het blijft altijd belangrijk een plaatst te hebben en te houden om een kaars te ontsteken. Om brood en wijn met elkaar te delen.*

*Het is ook best een optie om op andere tijdstippen een kerk open te stellen. Altijd in staat zijn om te bidden, een kaarsje te ontsteken, te luisteren naar muziek.*

*Misschien lopen mensen dan vaker naar binnen?*

*Niet in beperkingen denken (veiligheid, geld), maar ook in mogelijkheden.*

*Moet er een app komen? Digitaal een kaars aansteken? Kerkdienst-app. Samen in een app zijn? Out-of-the-box denken. Daar passen ook verbindende elementen in. Vergelijk het digitaal samen zijn in de Corona periode. Beleving thuis op de bank geeft ook verbondenheid, dat kan dus ook ontstaan. Aankondigen bij de dienst hoeveel mensen meekijken.*

### *Wie zou ons daarbij kunnen helpen/versterken*

Een extern bureau? Een marketingblik? Neutraliteit is van belang. Van buitenaf.

PKN in Utrecht wellicht? Kunnen andere gemeenten ook met hun verhalen en ervaringen ons helpen?

Ook iemand hebben die kan 'doorpakken', die knopen kan doorhakken. Want bij kiezen ontstaat pijn. Ergens 'sterft iets af'. Je moet op een gegeven moment ook door.

Bewust zijn dat samengevoegd gaat worden. Bepaalde dingen alvast goed een plek geven voor de toekomst.

Vooraf al duidelijk hebben wat meegaat. Niet veranderd (voorbeeld: de Dis, die wordt daar en daar voortgezet).

Wat blijft behouden op welke plek. Focus op wat behouden blijft. Niet stilstaan op wat verloren gaat.

Je kunt niet iedereen meehebben. Accepteer dat er een bepaald verlies is. Vertel aan die groep dat je doorgaat en dat ze altijd welkom blijven.

Voorbeeld van mensen die in Kruispunt 'verloren' zijn gegaan.

Laat in je waarden merken dat je niemand loslaat, maar wel vrijlaat. Let wel op dat er een generatie aan het 'uitsterven' is. Vergelijk ook wat er bij verenigen gebeurt. Ook daar minder vrijwilligers, bestuurders, verantwoordelijken. En veel verenigings-emotie. Identiteit. Apeldoorn moet terug van 19 naar 5 voetbalverenigingen bijvoorbeeld. Dat is minstens zo lastig.

We hebben nog geen zicht op wat er is veranderd. Wellicht post-corona maatschappij?

### *Wat hebben de gemeenteavonden bij jou/u losgemaakt*

Gemeenteavonden zijn de juiste manier om mensen te betrekken. Veel al gedaan. Vroeg en langdurig verkondigen wat het toekomstbeeld is. Tijd is ook van belang. Laat mensen weten wat er gaande is. Neem ze mee in de reis. Een trektocht. Waarbij de bestemming nog niet helemaal helder in zicht is. 2033 is nog ver weg. Koesteren van de waarden.

Laat het in de preek ook af en toe terug komen. Mooi hoe Henk Boter dat vandaag deed (preek over Jezus' ontmoeting met Mozes en Elia op de berg).

Hoop ontstaat dat pijn en verlies niet de boventoon gaan voeren, maar dat energie en hoop ook wordt gewaardeerd. Dat 1 week per jaar naar Albanië gaan ook voldoende mag zijn. 4x per jaar een doe je mee dienst bezoeken?