

Orde van dienst voor zondag 8 september 2024

Protestantse Wijkgemeente Apeldoorn Noordoost - Julianakerk
m.m.v. gelegenheidskoor en gelegenheidsband
o.l.v. Jan van den Brand

De kaarsen branden

Ontmoeting met elkaar

Stilte voor ontmoeting met God

Orgelspel: **J. Stanley, Voluntary in D - Adagio**

Welkom

Lied 288 - *Goedemorgen, welkom allemaal -*
(zo mogelijk staande)

Ouderling: Onze hulp is in de naam van de Heer

Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft

Ouderling: Genade zij ons en vrede, van God onze Vader,
Jezus Christus onze Heer, en van de Heilige Geest.

Gemeente: Amen

(we gaan zitten)

Lied 274 - *Wij komen hier ter ere van uw naam -*

Gebed om ontferming en openheid

Glorialied 150d - *God van waarheid -*



1 God vol lief-de, recht en waar-heid,
God van aar-de, zee en wol-ken,
klei-ne men-sen geeft gij kracht.
klei-ne men-sen geeft gij kracht.

refrein

Hal - le - lu - ja!_____

Hal - le - lu - ja!_____

Hal - le - lu - ja!_____

Hal - le - lu - ja!_____

- 2 Huis van vrede voor wie vluchten,
dieren voedt gij, bossen kleedt gij.
Vriendschap volgt u, gij deelt hoop.
Vriendschap volgt u, gij deelt hoop.
refrein: Halleluja!

- 3 Loof de Ene, engelen, mensen,
zon, maan, sterren, vuur en water.
Heel de wereld, juich voor hem.
Heel de wereld, juich voor hem.
refrein: Halleluja!

- 4 Weg met onrecht, beulen vallen.
Wie gebukt ging zingt en danst.
Vier je Redder, Israël.
Vier je Redder, Israël.
refrein: Halleluja!

- 5 Blaas de fluiten en trompetten,
zing en deel je levensadem.
Prijs de Ene, hemelhoog.
Prijs de Ene, hemelhoog.
refrein: halleluja!

We delen het licht met de kinderen van de kindernevendienst en zingen:

Lied 285 - Het licht is ons voorgegaan -

1e Schriftlezing, door koor en band: **Psalm 107a**

Refrein: Wij danken onze wonderlijke God,
zijn vriendschap is een vriendschap voor altijd.
Wij danken onze wonderlijke God,
zijn vriendschap is een vriendschap voor altijd.

1 Steeds weer vertellen mensen het verhaal, hoe God
wie klem zit, losmaakt uit de vingers van de angst
Uit Morgenland en Avondland, van overal,
uit land dat onbegaanbaar is, uit dorp of stad,
waar honger aan de mensen vreet en dorst hen kwelt,
wijst Hij de weg. Hij brengt ze naar een veilig thuis.

Refrein: Wij danken onze wonderlijke God,
die ons te eten geeft en drinken laat.
Wij danken onze wonderlijke God,
die ons te eten geeft en drinken laat.

2 Er waren er die liepen in hun eigen val,
zij kwamen vast te zitten in een koude cel,
met boeien om hun polsen en een deur van staal.
Wat leven was en licht, werd dood en duisternis.
Geen sterveling keek om naar hun ellendig lot.
Dat deed God wel. Voor hem bestond geen deur of slot.

Refrein: Wij danken onze wonderlijke God,
hij tilt zijn mensen naar het levend licht.
Wij danken onze wonderlijke God,
hij tilt zijn mensen naar het levend licht.

3 En dan de dwazen, zij begingen fout na fout.
Dat brak ze op, de mensen walgden van zichzelf.
Ze werden bang en daarom schreeuwden zij het uit
en toen heeft God ze met een enkel woord gered.
De Heer is God en hij is sterker dan de dood.
Er is geen graf, geen dood, of God haalt jou daar uit.

Refrein: Wij danken onze wonderlijke God,
de God die mensen van zichzelf bevrijdt.
Wij danken onze wonderlijke God,
de God die mensen van zichzelf bevrijdt.

4 Wie op een schip de oceaan bevoer, kon zien
wat God daar met de golven en de luchten deed.
Een stormwind joeg een schip omhoog en sloeg het neer.
Ze rolden of ze dronken waren over 't dek;
nog even en de zee sloeg toe. Toen legde God
zijn handen op de golven en hij redde hen.

Refrein: Wij danken onze wonderlijke God,
Hij brengt zijn vrienden weer terug naar huis.
Wij danken onze wonderlijke God,
Hij brengt zijn vrienden weer terug naar huis.

5 God zet de wereld regelmatig op zijn kop.
Hij maakt woestijnen waar je eens rivieren zag.
Waar zand was, is nu water, en wie honger leed
vormt nu het allerhoogst gezag; in tussentijd
verdwaalt wie ooit de macht bezat in wildernis,
maar hen die vielen heeft hij uit het stof getild.

Refrein: Wij danken onze wonderlijke God,
voor wie het onrecht zwijgt en stil verdwijnt.
Wij danken onze wonderlijke God,
voor wie het onrecht zwijgt en stil verdwijnt.

Wij danken onze wonderlijke God,
zijn vriendschap is een vriendschap voor altijd.
Wij danken onze wonderlijke God,
zijn vriendschap is een vriendschap voor altijd.

2e Schriftlezing: **Marcus 8:27-9:1**

Lied 339a - *U komt de lof toe* -

Uitleg en verkondiging

Orgelspel: **J. Stanley, Voluntary in D - Allegro moderato**

Lied 845: 1 en 3 - *Tijd van vloek en tijd van zegen* -

Inzameling van de gaven

- 1^e collecte is voor de diaconie, voor **individuele hulpverlening**
- 2^e collecte is voor **pastoraat** en **onderhoud van gebouwen**
- 3^e collecte voor **jonge generaties**, het hele jaar door met jongeren op weg.

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Lied 422 - *Laat de woorden die we hoorden* -

Wegzending en zegen

Gezongen Amen, **Liedboek 431b**



Orgelspel: **J. Stanley, Voluntary in D - Andante**



Voorganger
Organist
Ouderling van Dienst
Diaken van Dienst
Lector

Ds. Henk Boter
Jan van den Brand
Karin Wolters
Gerrit Jan van Zuijlen
Jan Lentink