

**Orde van dienst voor zondag 27 oktober 2024**  
Protestantse Wijkgemeente Apeldoorn-Noordoost -  
Julianakerk

De kaarsen branden

Ontmoeting met elkaar

Stilte voor ontmoeting met God

Orgelspel: **Leid mij Heer, o machtig Heiland**

Welkom

**Lied 612: 1 en 2** - *Wij komen als geroepen -  
(staand)*

Bemoediging

Ouderling : Onze hulp is in de naam van de Heer

Gemeente : **die hemel en aarde gemaakt heeft**

Ouderling: Die trouw houdt tot in eeuwigheid  
en nooit loslaat wat hij begonnen is

Gemeente: **Amen**

*(we gaan zitten)*

**Lied 612:3** - *Getekend voor ons leven -*

Gebod om ontferming

**Glorialied 150a** - *Geprezen zij God* -

Gebed bij de opening van de Schriften

We delen het licht met de kinderen van de  
kindernevendienst, en zingen:

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.  
Dat Licht vertelt ons iets van God.  
Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door. En wie zich openstelt  
ervaart misschien een beetje licht  
door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn  
verhaal.  
Het licht verbindt ons met elkaar: Het is voor allemaal.

1<sup>e</sup> Schriftlezing: **Jesaja 59:9-20**

**Psalm 13** - *Hoe lang, Heer, gaat Gij mij voorbij* -

2<sup>e</sup> Schriftlezing: **Marcus 10:46-52**

**Lied 221** - *Ik sta voor u in leegte en gemis* -

Uitleg en verkondiging

Orgelspel: **Liefde is de bron**

## Lied 25a - *Mijn ogen zijn gevestigd* -

- 1<sup>e</sup> collecte is voor de diaconie, voor het **citypastoraat**
- 2<sup>e</sup> collecte is voor het **pastoraat** en het **onderhoud van de gebouwen**
- 3<sup>e</sup> collecte voor **wijkkas**

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

## Lied 834 – *Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht* -

Wegzending en zegen

Gezongen Amen, Liedboek 431b



Orgelspel: **Hoe groot zijt Gij**



Voorganger

Ds. Henk Boter

Organist

Co Terwal

Ouderling van Dienst

Arie Huijgen

Diaken van Dienst

Jola Volber

Lector

David van Brummen