

Gemeenteavond: Kerk-zijn in 2033.

Dinsdag is de gemeenteavond met een pittig onderwerp, want we stellen ons niet vaak de vraag:

1. Waarom bent u / ben jij betrokken bij de (Juliana)kerk?
Deze vraag kunnen we veilig beantwoorden hier in de kerk,
Maar de vraag wordt al ongemakkelijker als de overburen dat vragen, wat zegt u dan.

De logische vervolgvraag is:

2. Waarom is het (wel of niet) belangrijk dat de Protestantse Gemeente Apeldoorn er over 10 jaar nog is?

Deze twee vragen vormen ons vertrekpunt, de situatie zoals die 2023 voor ons geldt.

Maar hoe zullen we kerk-zijn in 2033, hoe gaan we verder?

3. Wat moeten we vooral blijven doen als kerkgemeenschap?
4. Waar zouden we onmiddellijk mee moeten stoppen?
5. Waar zouden we (Apeldoorn breed) mee moeten beginnen?

Uw antwoorden vormen de basis voor onze visie op kerk-zijn, en geven de richting aan die we met elkaar op willen, voorzien van de eerste prille plannen.

De gemeenteavond vindt plaats op 28 maart, om 20.00 uur in de Julianakerk
De kerk is open vanaf 19.30 uur

Mocht u helaas verhinderd zijn kunt u op de website de vragen downloaden als word bestand. U kunt deze invullen en mailen naar idee@pwano.nl

Albert van der Padt,
voorzitter kerkenraad