

Orde van dienst voor de Paaswake
zaterdag 3 april 2021

Stilte

Psalm 130: 3 en 4

Ouderling:

In het begin maakte God de hemel en de aarde.
De aarde was leeg en verlaten.
Overal was water, en alles was donker.
En er waaide een hevige wind over het water.
Toen zei God: 'Er moet licht komen.'
En er kwam licht. God zag hoe mooi het licht was.
Hij scheidde het licht en het donker.
Het licht noemde hij 'dag' en het donker noemde hij 'nacht'.
Toen werd het avond en het werd ochtend.
Dat was de eerste dag.

Binnendragen van het licht, terwijl orgelspel klinkt: 'Als alles duister is'
U bent van harte uitgenodigd om thuis ook een kaars aan te steken

Ouderling:

Licht van Christus!

Lied 600 – **Licht, ontloken aan het donker**

*In deze nacht gedenken wij de schepping van de hemel en de aarde,
de schepping van de mensen, geroepen uit het duister naar het licht:*

Lezing: **Genesis 1:6-2:4**

Lied 322 – **Die chaos schiep**

In deze nacht brengen we in gedachten hoe God een God van bevrijding is.

Lezing: **Exodus 14:23 - 31**

Lied 350: 1, 2, 3, 4 en 7 – **Het water van de grote vloed**

*In deze nacht gedenken we hoe God telkens profeten zond.
Profeten om ons bij de les te houden,
Profeten die wijzen op Gods liefde
en op een nieuw begin*

Lezing: **Jesaja 35**

Lied 608 – **De steppe zal bloeien**

Doopgedachtenis

V: Dit is de nacht
waarin wij worden teruggebracht
naar de Bron van ons geloof.
Ook wij zijn door het water getrokken,
door God weer in het licht gezet,
beademd met nieuw leven.
Een nieuwe naam is over ons uitgesproken.

Lied 42:1 en 3 – Evenals een moede hinde

V: De apostel Paulus zegt:
Weet u niet dat wij
die gedoopt zijn in Christus Jezus,
zijn gedoopt in zijn dood?
We zijn door de doop in zijn dood
met hem begraven om,
zoals Christus door de macht van de Vader
uit de dood is opgewekt,
een nieuw leven te leiden.
Als wij delen in zijn dood,
zullen wij ook delen in zijn opstanding.

Laat ons dan met de kerk van alle tijden,
met wie ons zijn voorgegaan in het geloof,
en met heel de schepping,
bidden tot de God die zelf het leven is
en vernieuwen we onze belofte
te leven uit zijn Geest
zijn licht
en zijn genade.

Doopgebed

Gedenken we onze doop met lied 351 – Wij zijn in u begrepen

Lezing: **Johannes 20:1-11**

Lied 631 – **Tussen waken, tussen dromen**

Inzameling

Gebeden:

Voorbeden
Gebed bij de tafel
Onze Vader

Vredegroet

Gemeenschap van brood en wijn

Orgelspel: **Lied 393 - Als ik in deze stille tijd**

Dankgebed

Lied 634 – **U zij de glorie**

Wegzending en zegen

Orgelspel: **J.S. Bach, BWV 625, Christ lag in Todesbanden**