



Nieuwsbrief Protestantse Wijkgemeente Apeldoorn-Noordoost

Deze zondag

Voorganger op zondag 6 januari is ds. Jaap Kappers.

De viering is rechtstreeks te beluisteren via <https://pwano.nl/kerkdienst-rechtstreeks/>.

Collectes 6 januari

- De eerste collecte is voor het **Gemeentediaconaat**.
Wij vinden het heel gewoon dat er iedere zondag mooie bloemen op het liturgisch centrum staan. Voor gemeenteleden die bij ziekte en langdurige zorg deze bloemen als groet en teken van meeleven thuis ontvangen, zijn ze vaak heel bijzonder. Daarom is deze vorm van omzien naar elkaar zo belangrijk. De diaconie draagt voor een deel bij aan de kosten van deze bloemengroet.
- De tweede collecte is voor de kosten van **pastoraat** en voor het **onderhoud van gebouwen**.
- De derde collecte is voor de **wijkkas**.

Van de diaconie



Dit bedankje van de Voedselbank willen we graag aan u allen doorgeven. Daaruit blijkt wel hoe onze inzameling op prijs wordt gesteld. We gaan in het nieuwe jaar door en voor januari is het product van de maand: houdbare melk.

Van harte aanbevolen namens de diaconie.

Huiskamergesprekken allerlaatste mogelijkheid

Aanstaande dinsdag beginnen we met de indeling voor de huiskamergesprekken. Voor al die mensen die nu denken: "Oh vergeten", bestaat er nog de mogelijkheid om zich op te geven tot en met maandag 7 januari voor de huiskamergesprekken via de site onder huiskamergesprekken.

Uw antwoordmail kunt u sturen naar gesprek@pwano.nl.

Nieuws vanuit de kerkenraad

In de afgelopen periode kwamen wij voor de laatste keer dit jaar als kerkenraad samen. Een paar onderwerpen die we besproken hebben:

- Er is teruggeblikt op de ontmoeting tussen leden van de kleine kerkenraad en een afvaardiging van de Algemene Kerkenraad. Elke twee jaar vindt zo'n ontmoeting plaats. Er is gesproken over onze wijkgemeente, de start in de Julianakerk en de activiteiten die we organiseren zoals de reizen naar Albanië voor zowel jongeren als de wat ouderen en het bezoek uit Albanië naar Apeldoorn. We hebben aangegeven dat we als kerkenraad blij zijn met het diaconale project van de Vrije Evangelische Gemeente, die een plaats krijgt binnen onze wijkgemeente. Er gebeuren veel zaken binnen onze wijkgemeente waar we dankbaar voor zijn.
- Er is gesproken over het plan (S)Amen. Bent u hier nieuwsgierig naar, kom dan vooral naar de dienst op 6 januari.
- Het persoonlijke privacyreglement is ondertekend door de kerkenraadsleden, zodat we voldoen aan de eisen vanuit de privacywetgeving, de AVG.
- Namens "Kerk op schoot" zal er bij de geboorteroos een uitnodiging meegaan waarop de ouders en het pasgeboren kind van harte worden uitgenodigd om de kerk-op-schoot-vieringen bij te wonen. Zo proberen we zaken met elkaar te verbinden.
- Weet u ook dat we een eetgroep hebben voor alleen gaande ouderen. En dat we in januari starten met een tweede groep? Als kerkenraad zijn we blij met deze initiatieven binnen onze gemeente. Hebt u ook een leuk idee voor een nieuw initiatief? Als kerkenraad horen we dit graag en bieden we graag ondersteuning aan initiatieven.

Fred Niezink, voorzitter kerkenraad

Ester

Vanaf zondag 13 januari lezen we in de kerk het Bijbelboek Ester. Elke week een hoofdstuk. Een Bijbelboek waarin we de naam van God niet tegenkomen, maar waarin wel getuigd wordt van de bevrijding van mensen en dat wij in barre tijden op God mogen vertrouwen. U wordt gevraagd mee te protesteren als de naam van Haman klinkt. En onder de naam "heel Juliana bakt" vindt u binnenkort het recept om hamansoren te bakken, een recept uit het kookboek: de Joodse keuken. Zo zullen we met groot en klein dit boek lezen en beleven.

Rode draad

Binnen onze kerk houden wij gesprekken over het geloof onder de titel 'de rode draad'. Een rode draad geeft de loop van iets aan. Wellicht loopt het geloof als een rode draad door jouw leven of zou je dat graag willen. Praat, denk, luister en lees dan met ons mee. Je bent van harte welkom. Dinsdag 8 januari is de bijeenkomst op Het Kasteel 28 bij Jo-Anne Prins. Het gaat dan over Brievenschrijver. Het Nieuwe Testament bestaat voor het grootste gedeelte uit brieven die de apostel Paulus heeft geschreven. Brieven gericht aan bepaalde kerkelijke gemeenten in de eerste eeuw na Christus. Hij stelt in deze brieven vooral het gedrag van de gemeenten ter discussie en geeft zijn visie op het geloofsleven. Een aantal punten die hij aan de orde stelt bespreken we met elkaar. Wat zouden wij in Paulus plaats antwoorden als het gaat om hiërarchie in de kerk; het verschil tussen man en vrouw; onze omgang met verschillende godsdiensten? En wat is onze visie op het geloof? Moet alles maar kunnen?

Gespreksgroep Julianakerk

Dinsdagochtend 8 januari is er weer de ontmoetingsochtend in de Julianakerk. Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar.

Ontmoetingsochtend

Op vrijdag 11 januari is er weer een ontmoetingsochtend in het Kristal. Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar. Welkom!

Redacteur Nieuwsbrief PWANO gezocht

We zoeken uitbreiding van het Nieuwsbrief team. Iets voor u / jou?

Na een inwerkperiode stelt u bij toerbeurt, d.w.z. een keer per 3 of 4 weken, de nieuwsbrief samen en verstuurt u deze per e-mail naar zo'n 350 abonnees. U doet deze klus alléén, op uw eigen computer thuis en bij voorkeur op vrijdagmiddag of -avond. Reken qua tijd op 1 tot 1,5 uur. In het begin misschien meer. De berichten worden vrijwel zonder uitzondering via e-mail aangeleverd. Vaak ook al in de loop van de week. Dus u kunt alvast een beetje vooruit werken!

U bent vaardig met Microsoft Word en beschikt over een recente versie. Werken met sjablonen en afbeeldingen is u niet vreemd. U hebt ook gevoel voor taal en kunt taal- en stijlfouten verbeteren.

Contact: Bert Ebbe (tel. 3665519) mail: nieuwsbrief@pwano.nl.

'Dit raakt mij' - zondag 27 januari



No place for a rebel. Zestien jaar nadat Opono Opondo als kind werd ontvoerd door de Lord's Resistance Army (LRA), de rebellengroep van Joseph Kony in Noord-Oeganda, weet hij te ontsnappen en het leger te verlaten. Thuis staat hij voor een nieuwe uitdaging: weer een 'gewoon' leven op te bouwen en zich te verzoenen met zijn familie.

Zondag 27 januari van 15:15 tot 17:30 uur wordt in de Julianakerk de film "No place for a rebel" van Maartje Wegdam en Ariadne Asimakopoulos vertoond. Na afloop is er de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de filmmaker(s).

Uitnodiging

Iedereen is van harte welkom op de **Muziek-Theater-Avond** op 15 februari.

Voor deze gezellige avond, waar allerlei podiumkunsten te beleven zijn, komen vanaf volgende week kaarten beschikbaar. U komt toch ook?

Jesse Bijl, Mirjam en Erik Kistemaker, Carla van Vliet

VONO verkoop

Wilt u ook de nieuwe wasstraat van Kleiboer proberen aan de Zutphensestraat? De wasbonnen kunt u bij VONO kopen. Nergens goedkoper. Natuurlijk blijft de wasstraat aan de sleutelbloemstraat ook bestaan. Naast de autowasbonnen kunt u terecht bij de VONOstand voor rode wijn, verschillende soorten kaas, biologische appelsap en chocola. Door uw koop steunt u de projecten in Albanië en kunnen we bijvoorbeeld een schoolplein renoveren met basketbalpalen en een volleybalnet.

Agenda

Zondag 6 januari	10.00 uur	Kerkdienst	Julianakerk
Dinsdag 8 januari	10.00 uur	Gespreksochtend	Julianakerk
Dinsdag 8 januari	20.00 uur	Gespreksgroep De rode draad	Het Kasteel 28
Vrijdag 11 januari	10.00 uur	Ontmoetingsochtend	Het Kristal

Dienstrooster 6 januari 2019

<i>Voorganger</i>	Ds. Jaap Kappers	<i>Kinderoppas</i>	Hermi van Waas
<i>Organist</i>	Herman Jansen	<i>Nevendienst 1</i>	Aline Dupain
<i>Ouderling van Dienst</i>	Rachel Mulder	<i>Nevendienst 2</i>	Inge Kerssens
<i>Diaken van Dienst</i>	Arend Jan Bevers	<i>Geluid</i>	Eelco van Waas
<i>Collectant</i>	Jan Ruimerman	<i>Beeldschermen</i>	Gerrit Koning
<i>Lector</i>	Hilly van der Veen	<i>Nieuwsbrief</i>	Suze de Vries
<i>Koster</i>	Ben Bos	<i>Drukwerk</i>	Bert Ebbe
<i>Ontvangst</i>	Annie Klein Hulse en Janine Borgman		
<i>Koffieschenkers</i>	Nel Buist, Nel van Mourik, Pemba Pedro en Tineke Willemsen		
<i>Bloemendienst</i>	Janine Borgman, Rieki Schep en Janny Pastoor		

Ruilingen en andere roosterwijzigingen s.v.p. doorgeven via rooster@pwano.nl.

COLOFON Nieuwsbrief PWANO

Voortzetting van Nieuwsbrief Julianakerk, Kruispuntig en Bol-Points

Predikant: Ds. Corma Baas cormabaas@pwano.nl 055-751 94 30	Bloemengroet: Jaap Laning bloemen@pwano.nl 055-301 02 05
Predikant: Ds. Henk Boter henkboter@pwano.nl 06-41 86 69 82	Wijkkas: wijkkas@pwano.nl NL06 INGB 0003 4681 47 t.n.v. Prot. Wijkgem. Apeldoorn-Noordoost
Predikant: Ds. Jaap Kappers jaapkappers@pwano.nl 055-751 94 30	Diaconie Noordoost: diaconie@pwano.nl
Scriba: Janet ten Klooster scriba@pwano.nl 055-366 08 14	Giften diaconie: penningmeesterdiaconie@pwano.nl NL92 RABO 0133 9689 79 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Apeldoorn
Nieuwsbrief: (kopij uiterlijk vrijdag 12.00 uur) Suze de Vries en Bert Ebbe Contact via: 055-366 55 19 nieuwsbrief@pwano.nl	Koster: (Julianakerk) 055-3663625 koster@pwano.nl
Autodienst: Anke Buntjer 055-360 34 31 Miep de Jonge 055-366 13 06 autodienst@pwano.nl	Website: https://pwano.nl/
