

Kerst 2018

Wees blij!  
Hij is nabij Immanuël



## Gezang 125: (Liedboek der kerken)

allen: O kom, o kom, Immanuël,  
verlos uw volk, uw Israëel,  
herstel het van ellende weer,  
zodat het looft uw naam, o Heer!  
Weest blij, weest blij, o Israëel!  
Hij is nabij, Immanuël!

allen: O kom, Gij wortel Isai,  
verlos ons van de tyrannie,  
van alle goden dezer eeuw,  
o Herder, sla de boze leeuw.  
Weest blij, weest blij, o Israëel!  
Hij is nabij, Immanuël!



solisten: O kom, o kom, Gij Oriënt,  
en maak uw licht alom bekend;  
verjaag de nacht van nood en dood,  
wij groeten reeds uw morgenrood.  
Weest blij, weest blij, o Israëel!  
Hij is nabij, Immanuël!



solisten: O kom, Gij sleutel Davids, kom  
en open ons het heiligdom;  
dat wij betreden uwe poort,  
Jeruzalem, o vredesoord!  
Weest blij, weest blij, o Israël!  
Hij is nabij, Immanuël!



allen: O kom, die onze Heerser zijt,  
in wolk en vuur en majesteit.  
O Adonai die spreekt met macht,  
verbreek het duister van de nacht.  
Weest blij, weest blij, o Israël!  
Hij is nabij, Immanuël!

Morgen zal ik er zijn

Zwijgend wachten: Zacharias

Lied 478

allen: Komt, verwondert u hier, mensen,  
ziet, hoe dat u God bemint,  
ziet vervuld der zielen wensen,  
ziet dit nieuw geboren kind!  
Ziet, die 't woord is, zonder spreken,  
ziet, die vorst is, zonder pracht,  
ziet, die 't al is, in gebreken,  
ziet, die 't licht is, in de nacht,  
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,  
wordt verstoten, wordt veracht.

Solisten:

Ziet, hoe dat men met Hem handelt,  
hoe men Hem in doeken bindt,  
die met zijne godheid wandelt  
op de vleugels van de wind.  
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden  
zonder teken van verstand,  
die de hemel moet verblijden,  
die de kroon der wijsheid spant.  
Ziet, hoe tere is de Here,  
die 't al draagt in zijne hand.

Allen:

O Heer Jesu, God en mense,  
die aanvaard hebt deze staat,  
geef mij wat ik door U wense,  
geef mij door uw kindsheid raad.  
Sterk mij door uw tere handen,  
maak mij door uw kleinheid groot,  
maak mij vrij door uwe banden,  
maak mij rijk door uwe nood,  
maak mij blijde door uw lijden,  
maak mij levend door uw dood!



Dienend wachten: Maria

Solisten zingen: Born to wear a crown

Lo, a Child, born to low estate,  
Lies where ox and lamb are fed  
Nor was found a place more worthy,  
For this Child no softer bed

*refrein:*

Born to wear a crown of glory,  
Brighter far than earth affords  
For this Child laid in a manger  
Is King of kings and Lord of lords



Lo His palace is a stable,  
And His robes are swaddling bands  
Starlight the gem upon his brow,  
Love the scepter in His hand  
(refrein)

Holy infant, Son of Mary,  
Born in Bethlehem this night  
He shall be enthroned in heaven,  
Robed in honor, robed in light (refrein)

Vertaling:

Een kind, geboren in de velden,  
gelegen waar os en lam worden gevoerd  
Er werd geen waardige plaats gevonden,  
voor dit kind geen zacht bed

*Refrein:*

Geboren om een kroon van glorie te dragen,  
Helderder dan de aarde biedt  
Dit kind, gelegd in een kribbe  
is de Koning der koningen en de Heer der heren

Zijn paleis is een stal,  
Zijn kleding zijn doeken  
Licht de edelsteen op zijn voorhoofd,  
Liefde is de scepter in zijn hand (refrein)

Heilig kind, zoon van Maria,  
Geboren in Bethlehem, deze nacht  
Hij zal in de hemel verheven zijn,  
bekleed met eer, gekleed in licht (refrein)

Lezing Lucas 2: 1-5



Afwijzend wachten: keizer Augustus

Lied 483 Stille nacht

Stille nacht, heilige nacht!  
Davids Zoon, lang verwacht,  
die miljoenen eens zaligen zal,  
wordt geboren in Bethlehems stal,  
Hij, der schepselen Heer,  
Hij, der schepselen Heer.



Hulploos Kind, heilig Kind,  
dat zo trouw zondaars mint,  
ook voor mij hebt Ge U  
rijkdom ontzegd,  
wordt Ge op stro en in doeken  
gelegd.  
Leer me U danken daarvoor.  
Leer me U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht!  
Vreed' en heil wordt gebracht  
aan een wereld, verloren in schuld;  
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.  
Amen, Gode zij eer!  
Amen, Gode zij eer!

Lezing Lucas 2: 6-14

Lovend ontvangen: de engelen

## Lied 496

Solisten:

Een ster ging op uit Israël  
na duizend en één nacht.  
Een oud verhaal werd doorverteld,  
een lied klonk onverwacht.  
Dit was het uur van onze God,  
een mensenzoon gelijk,  
die onze naam draagt en ons lot  
die nacht begon zijn Rijk.

Allen:

De herders hebben het gezien  
in de geboortestal:  
daar was het vrede en sindsdien  
zingt elk dat overal.  
Daar was het leven argeloos,  
verlosten waren zij.  
Dor hout ging bloeien als een roos,  
woestijn werd tot een wei.

Allen:

Gij morgenster en mensenzoon,  
breng ons de nieuwe tijd,  
waarin de wereld wordt bewoond  
door uw gerechtigheid.  
Dan is uw heil aan ons geschied,  
u allen even na, -  
dan zingt de schepping weer dit lied  
tot in de gloria.



Lucas 2: 16-20

Enthousiast ontvangen: de herders

Solisten zingen; When the son of God was born

In the darkness o'er Judea  
In the silence of the night  
As Bethlehem lay dreaming  
'neath the still and starry skies  
Holy angels came rejoicing  
Bright with glory like the dawn  
And set the heavens singing  
When the Son of God was born  
In the darkness o'er Judea  
Newly kindled o'er the earth  
A wondrous star was gleaming  
To proclaim Messiah's birth  
And as wise men came a-seeking  
Heaven's light went on before  
And set their hearts a-singing  
When the Son of God was born  
In the shadows of a stable  
In a manger, sweet with hay  
The Holy Child lay sleeping  
E'er the coming of the day  
And the light of love descending



Vertaling:

Toen Judea gehuld was in duisternis  
In de stilte van de nacht  
Terwijl Bethlehem lag te dromen  
Onder de stille sterrenhemel  
verheugden heilige engelen zich  
stralend van eer, zoals de dageraad  
zongen zij in de hemel.  
Toen de Zoon van God werd geboren  
Terwijl Judea gehuld was in duisternis  
werd nieuw licht ontstoken over de aarde  
Een wonderlijke ster schitterde  
Om de geboorte van de Messias te verkondigen  
En toen wijze mannen kwamen zoeken  
terwijl hemels licht hen voorging  
En hun harten zongen van blijdschap  
De Zoon van God werd geboren  
In de schaduw van een stal  
In een kribbe, gevuld met hooi  
als een heilige kind lag Hij te slapen  
als onze nieuwe dag  
het licht van liefde dat neerdaalt.

Verbaasd ontvangen: de menigte en Maria

## Lied 476

Allen:

Nu zijt welkome Jesu, lieve Heer,  
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.  
Nu zijt welkome van de hoge hemel neer.  
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.  
Kyriëleis.

Solisten:

Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij,  
daarmed' ook onze leisen beginnen vrij.  
Jezus is geboren op de heilige kerstnacht  
van een Maged reine, die hoog moet zijn geacht:  
Kyrieleis.

Allen:

Herders op den velde hoorden een nieuw lied,  
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.  
Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.  
Bethlem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.  
Kyriëleis.

Dankgebed



Lied 487

Eer zij God in deze dagen,  
eer zij God in deze tijd,  
mensen van het welbehagen,  
roept op aarde vrede uit,  
Gloria in excelsis Deo.

Eer zij God die onze Vader  
en die onze koning is,  
Eer zij God die op de aarde  
naar ons toegekomen is,  
Gloria in excelsis Deo.

Lam van God, Gij hebt gedragen  
alle schuld tot elke prijs,  
geef in onze levensdagen  
peis en vree, kyrieleis,  
Gloria in excelsis Deo.



*NAMENS SENIORENWERK APELDOORN-NOORDOOST*

*WENSEN WIJ U*

*GEZEGENDE KERSTDAGEN*

*EN EEN GOED 2019*